



# Een lezer vraagt...

Auteur: **Nicole E. Zonderhuis**

Nicole E. Zonderhuis, schrijfster van onder andere het *13 Manen Werkboek* en de *13 Manen Agenda* beantwoordt lezersvragen.

De 13 Manen Kalender is gebaseerd op de Maya Tzolkin kalender en kent aan iedere dag een eigen energie toe. Elke dag heeft zijn eigen functie. Er zijn 260 mogelijkheden. 260 is een combinatie van 13 Tonen maal 20 Zonnezegels. De Tonen lopen van 1 tot en met 13. De 20 Zonnezegels hebben namen als Draak, Wind, Nacht, Zaad, Krijger, Aap, etc. De toon-zegel combinatie die heerste op de dag van je geboorte is je 13 Manen Horoscoop. Dit geeft je inzicht in je persoonlijkheid, je talenten en zwakheden, je kracht, en de bestemming van je ziel. Daarbij wordt elk Zonnezegel op zijn levenspad begeleid door vier andere Zegels.

## Lezersvraag: Komt er ooit nog een blijvende liefde?

*Gaat er voor mij in dit leven nog een liefdesrelatie komen die wel in balans is en ook blijvend is?*

Uiteraard is dit dé vraag die bij velen al sinds hun jeugd door het hoofd speelt: Zal er iemand zijn die van mij kan houden? En als we dat al geloven, dán zouden we het liefst hebben dat de uitverkorene een sticker op het voorhoofd heeft waarop staat: Ik ben HET, met mij word je oud en gelukkig. Anders blijven we maar zoeken wie het dan toch zou zijn... Helaas – die stickers zijn op. En stel dat het wel zo was, dan zegt het nog niets. Want vaak gebeurt het dat juist de grootste ellende het meeste geluk oplevert. Het leven is een reis; op reis gaan, obstakels tegenkomen en leren van je fouten en valkuilen maakt veel gelukkiger dan stil blijven staan waar je in den beginne was.

Als er is je leven problemen zijn die steeds terugkeren, is het goed te kijken naar wat je zelf kunt veranderen. Je eigen gedrag onder de loep te nemen, want we zijn immers zelf de grootste saboteur van ons diepste verlangens. Hoe komt het dat iets dat je heel graag wilt, toch steeds mislukt?

Ik vroeg me af of ik met zo weinig informatie iets zou kunnen met deze vraag vanuit de 13 Manen Kalender. Tot mijn verbazing zegt het toch wel iets. Luister... De vraagsteller, vrouw, is Blauwe Lunaire Hand.

**De Blauwe Hand** is een transformeerder, de 'blauwen' gaan 'diep'. Een onbeduidend gesprekje is niets voor hen. Een groep Blauwen bij elkaar zie je dan ook al snel diepgaande gesprekken voeren met ogen die overal doorheenkijken. En ja, dat kan best bedreigend zijn voor de mensen met een Rood zegel, Wit zonnezegel of Geel zonnezegel.

Het Zonnezegel is **Hand**; als een zegel in zijn kracht staat is het altijd goed, maar als dat niet zo is - als hij/zij uit balans is- treden de zware kanten naar boven. Een Blauwe Hand heeft dan de neiging alles naar zijn eigen hand te gaan zetten. Letterlijk. Controle te willen hebben over alles wat er gebeurt. Manipulerend gedrag om de controle te behouden of over te nemen. Een ander kenmerk van de Hand is dat het be-grijpt; het pakt alles vast om een idee te krijgen van wat het is. Waarnemen via de tast. In een benarde situatie wordt de tast een krampachtig grijpen. De prikkel die eerst van het voelen naar de hersenen ging is nu omgekeerd. Het hoofd overheerst en legt zijn wil op.

Als **occulte kracht** heeft de Blauwe Hand het Zonnezegel de Witte Toveraar achter hem staan; Toveraar is de kracht van het weten van binnenuit. Het is de schaal; het ontvangend principe. En Hand in onbalans sluit zich af om werkelijk te ontvangen en vraagt zich verbaasd af waarom hij niets heeft gekregen.

**Toon 2.** Meer dan een andere Toon zal een Toon 2 om de balans te zoeken disharmonie veroorzaken. Duwen en trekken... zo gezegd. Bewust altijd de andere kant kiezen, ook als ze niet vanuit hun wezen daarachter staan. Toon 2 heet de Lunaire Toon maar vaak is de 'Polaire' Toon beter op zijn plaats. De reactie van een Toon 2 lijkt soms wat op treiteren; bewust precies het ander kiezen – de oppositie. Tegen wil en dank van Toon 2 zelf trouwens want het gebeurt voor ze het bewust zijn. En als de ander dan van mening is veranderd willen ze soms weer de oppositie kiezen; zo blijven ze de ander door elkaar husselen.

**Het Wavespell** van 2 Hand is het Wereldoverbrugger Wavespell. Geboren worden in een bepaald Wavespell zegt iets over wat die ziel gekozen heeft te gaan leren in dit leven en in dit lichaam. Wereldoverbrugger als levensles betekent dat er lessen langs zullen komen om te leren loslaten, leren vergeven en je over te geven aan hoe het leven zich aandient. Het omgekeerde van wat er gebeurt bij een Hand in onbalans, want die houdt vast en probeert de controle te houden. Soms is het ook letterlijk leren omgaan met verliezen. Onthechting is het woord dat ook past bij dit Wavespell. Met lege handen...

**De gids** in dit verhaal is de Blauwe Storm; transformeren, reinigen en katalyseren; Raas! Maak je schoon! Zoek de onuitputtelijke energiebron in jezelf! Dan zul je de Hand weer worden die uit kan reiken naar de ander om hem verder te helpen. Om samen Hand in Hand verder te gaan.

## In lak'ech, Nicole

Heb je zelf een vraag? Of wil je uitrekenen wat jij bent?

Kijk op [www.mayatzolkin.com](http://www.mayatzolkin.com)

